

בתיאור של אורי יסוד על ידי נעוריו מרחוב י"ג נכתב: "כשמעבר לכביש החוצה גרה משפחה נוספת המחוברת לבני/בנות גילי – משפחת ברזילי רינה וצבי ז"ל".

ובכן למי שלא מכיר או לא זוכר, אותו כביש חוצה שמזכיר אורי הוא רחוב י"ב (התאנה) המחבר בין הרחובות י' (חומה ומגדל) ו י"א (שבטי ישראל) וחוצה את רחוב י"ג (השקד) שביניהם. אם אינני טועה לאף אחד בקרית חיים של פעם לא הייתה כתובת שכללה את שם הרחוב הקצרצר הזה. אני תוהה אם כיום קימת ולו כתובת אחת כזאת. ברשימת הרחובות שבאתר כלל לא נזכר רחוב י"ב וכדי שלא יישכח לחלוטין אספר עליו מעט כאן ואולי אשר רון ושאר ילדי השכונה יוכלו להוסיף עוד פרטים.

בפינת רחוב י"ב ורחוב י"א היו שני מגרשים ריקים שברבות הימים נבנו עליהם מצד דרום הווילה של בעלי בית העם (משפחת כנפי?) ומצד צפון הצרכנייה השכונתית. משפחות קאופמן וברזילי גרו בפינת הרחובות י"ג ו י"ב ממזרח ל י"ג. ממול משפחת ברזילי בפניה המערבית של י"ג ו י"ב היה "מגרש" ריק נוסף ולא גדול במיוחד אך בעל חשיבות נוסטלגית לא קטנה. זה היה מגרש המשחקים (הלא מוכרז רשמית) של ילדי השכונה. במגרש זה שחקנו תופסת, מחבואים, עמודו, חצי מחניים ומה לא. בילדותי ביליתי בו שעות רבות כמעט כל יום (מי חשב אז על טלוויזיה או משחקי מחשב) ומכיוון שגרתי ברח' י"א 29 ממזרח לחצר של משפחת אוהל שגרה ברחוב י"ג 2 לא יכולתי לשמוע את קריאותיה של אימי לשוב הביתה כשם ששמע אותן אשר רון מאימו. השיבה הביתה הייתה מתבצעת עם רדת החשיכה ובדרך הקצרה ביותר שחצתה את החצר של משפחת אוהל.

את רחוב י"ב חרשתי ברגליי הלוך ושוב עוד בהיותי תלמיד בבית ספר א' של ילדי העובדים. מסלול ההליכה הקבוע לבית הספר החל מביתי ועבר דרך רחוב י"ב אל חברי מנוער שלמה חרובי ז"ל שהתגורר ברחוב י'. יחד צעדנו ברגל לבית הספר כאשר בדרך מצטרפים אלינו באזור בית העם יוסי גודל, דדה אפלבויים ולעיתים גם עמוס אלפסי ועמוס כרמלי ז"ל. גם החזרה הביתה מבית הספר עברה באותו מסלול שכלל את רחוב י"ב. הליכה משותפת לפעולות בסניף הנוער העובד וסתם ביקורים הדדיים כמעט מידי יום שלי אצל שלמה ושל שלמה אצלי הובילו אותנו דרך אותו "כביש חוצה" הלא הוא רחוב י"ב. בתקופת הלימודים בתיכון לאחר ששלמה עזב לבית הספר הטכני של חיל האוויר נזנח מעט רחוב י"ב לטובת הכביש הראשי אך קרנו שבה ועלתה בתקופת לימודי בטכניון כאשר עברתי בו הלוך ושוב באופנועי בדרך אל ומאת ביתה של זיוה פקר שהייתה חברתי באותם ימים וגרה ברחוב י"ח (בשכנות ליעל פיטרקובסקי שהייתה חברתו ולימים אשתו של שלמה). מאז חלפו שנים רבות בהן את רחוב י"ב לא ראיתי. הכתבות שפורסמו לאחרונה באתר על ידי נילי אשר ואורי על רחוב י"ג עוררו בי זיכרונות ילדות נעימים וגעגועים לימים ההם בהם ל"כביש החוצה" קראו רחוב י"ב ואף אחד לא ממש גר בו.